

Sammanställning av tidig dialog

Detaljplan vid Åsenlundsvägen, Hökåsen (dp1962)



Mellan den 29 september och den 27 oktober hade vi en tidig dialog med boende i Hökåsen. I dialogen hade närboende möjlighet att svara på hur de använder platsen idag och vad de tycker är bra respektive dåligt med området. De hade även möjlighet att komma med övriga kommentarer. Det kom in ungefär 200 kommentarer. Utöver dessa deltog även 50 elever mellan 8-9 år från Hökåsensskolan. Under ett inlägg på sociala medier där vi berättade om den tidiga dialogen skrevs cirka 50 kommentarer.

De frågor som ställdes var:

- Hur använder du området idag?
- Vad tycker du är bra med platsen?
- Vad tycker du är dåligt med platsen?
- Är det något övrigt du vill säga om platsen?

Kommentarerna handlade till största delen om skogens betydelse för närboende och vi har fått många beskrivningar av aktiviteter som sker i området. Många är även negativa till och oroliga för att det ska byggas här. Nedan redovisas en sammanställning av svaren.

Hur använder du området idag?

Planområdet används mycket och är omtyckt av närboende. Stigarna i området är välanvända och används för att ta promenader, gå ut med hunden, jogga, åka mountainbike, rida och sätta upp tipspromenader. Utöver det används området för att bygga kojor, leta salamandrar, köra radiostyrda bilar, utforska naturen, plocka svamp och bär och bara för att njuta av naturen. Naturpasset, som är en orienteringsaktivitet öppen för alla, har ordnats inom planområdet flera år i rad och det har varit mycket uppskattat. På vintern används området för att åka pulka, längdskidåkning och för att grilla korv. Många nämner även att de ser att förskolebarn och skolelever vistas i skogen. De elever som deltog från Hökåsen skolan nämner också att de använder området för att leka, promenera med sina familjer och åka mountainbike.

En del skriver att de inte upplever området som snårigt och svårtillgängligt utan att det används flitigt av närboende under alla årstider. Närheten till natur bidrar även till att boende inte behöver ta bilen för att få naturupplevelser.

Det nämns även att högst upp på kullen, norr om planområdet, brukar traditionsenligt valborgsmässofirande ske med kortage med facklor och brasa. Detta nämns som mycket uppskattat av alla.

Det finns en oro för att skogen, stigarna och Ödlegropen kommer att försvinna och att ny bebyggelse kommer påverka möjligheten att använda området.

Vad tycker du är bra med platsen?

Många nämner att området är ett mycket omtyckt naturområde där man kan få vara med om varierande naturupplevelser. Området används flitigt av boende samt av förskolebarnen och av skoleleverna. Flera kommenterar även skogens mångfald av djur och växtliv och är oroliga för att möjligheten att använda området kommer att minska, samt att det växt- och djurliv som finns idag kommer gå förlorat. Många uppskattar känslan av att bo i ett samhälle och att samtidigt kunna ta sig ut i naturen på bara några minuter. Naturområdet upplevs främja hälsa och välmående för närboende. Skogen anses även minska bullret från järnvägen.

Vad tycker du är dåligt med platsen?

Många nämner att det inte finns något stängsel idag mot järnvägen och att detta borde sättas upp för att öka säkerheten. Det finns en oro kring trafiksituationen och det handlar främst om att det är mycket trafik som rör sig inom Hökåsen. Utfarterna till Bergslagsvägen/riksväg 56 (även kallad Salavägen) i norra Hökåsen upplevs vara osäkra och gör att många väljer att åka ut på Bergslagsvägen via den södra utfarten i Hökåsen där det finns en cirkulationsplats, vilket skapar mycket trafik inom Hökåsen. Om det byggs bostäder och förskola finns det en oro att trafiksituationen kommer att bli ännu värre. Det nämns även att det behövs passager över Åsenlundsvägen då det idag enbart finns en tunnel i söder, vid järnvägen.

Badplatsen Gropen som ligger söder om planområdet nämns även som dålig då det är smutsigt vatten med vassa föremål som är farligt för barn.

Är det något övrigt du vill säga om platsen?

Bland övriga kommentarer och återkommande i hela dialogen nämns skogens betydelse för närboende och vi har fått många beskrivningar av de aktiviteter som sker i området idag.

Ytterligare övriga kommentarer handlar om vad för typ av bebyggelse som kan vara lämplig i området. Det finns även frågor om skolans kapacitet, utveckling av annan service och mötesplatser samt hur man ska ta hänsyn till platsens förutsättningar gällande fornlämningar, radon och vattentäkten. Utöver det tas även förslag på andra lokaliseringar upp och eleverna på Hökåsenskolan kommer även med flera förslag på vad som skulle kunna finnas på platsen.

Bevara skogen och möjlighet till aktiviteter

Det som nämns mest frekvent ibland övriga kommentarer samt i hela dialogen är att skogen är ett mycket viktigt område för Hökåsenborna. Området används flitigt för rekreation, motion och lek och det upplevs som positivt för hälsan och välbefinnandet. Många vill att skogen ska bevaras och man vill kunna använda skogen för olika aktiviteter även i framtiden. Många är oroliga att förslaget ska förstöra denna möjlighet och undrar hur rekreation och friluftsliv ska tillgodoseas i Hökåsen om detta område, plus området vid Klimatvägen och området väster om Bergslagsvägen, bebyggs. Många anser att Hökåsens attraktivitet minskar om området bebyggs. Områdets rika växt- och djurliv nämns även. Bland annat finns en viltkorridor här och återkommande djur i området är bland annat rådjur, hjortar, harar, grävlingar, rävar och flera olika fågelsorter. Klimatet nämns som en annan viktig aspekt och frågan ställs hur man ska ta hänsyn till klimatförändringar om skog tas bort.

Ödlegropen nämns bland kommentarerna. Det är ett känt område inom planområdet dit många familjer och barn går för att bland annat leta efter salamandrar. Många är oroliga och undrar vad som kommer att hända med gropen och de djur som finns i den.

Om området bebyggs anser många att det är viktigt att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i skogen. Man hoppas att stora träd, Ödlegropen, stigar och känslan av skogsområde ska kunna bevaras. En del kommer även med förslag om utveckla området med eldstad, sittbänkar och hundrastgård.

Oron finns även för att en exploatering i området kommer bryta grönstråket som sträcker sig längs Badelundaåsen.

Typ av bebyggelse

I dialogen poängteras att utbyggnaden måste ske varsamt och att befintliga stigar och natur bör bevaras och integreras i bebyggelsen. Det är viktigt att stigarna bevaras eftersom de gör det möjligt att vistas inom planområdet samt att ta sig norrut. Det får inte heller byggas för tätt och småhus är att föredra, enligt kommentarer. "Det är viktigt med en småskalighet."

Skola och annan service

Vi fick många frågor och kommentarer om skolan. Kommentarererna handlar om att Hökåsenskolan inte kan ta emot fler elever och att det finns brist på skolplatser i Hökåsen. Det gäller även förskolor. Många undrar hur denna fråga ska lösas samt hur den ska lösas i och med att ännu fler bostäder planeras i Hökåsen vilket kommer resultera i ett ökat behov av skol- och förskoleplatser. I och med detta vill flera att skolan byggs ut, eller att det byggs en ny skola. Även en ny idrottshall önskas.

Utöver skola och förskolor nämns även att det finns ett behov av att utveckla annan service och samlingsplatser såsom ungdomsgård och livsmedelsbutik.

Fornlämningar, radon och vattentäkt

Några känner oro för hur platsens förutsättningar ska hanteras i och med förslaget. Det handlar bland annat om fornlämningar, platsens radonhalt samt att platsen ligger inom vattenskyddsområde och grundvattentäkt.

Förslag på annan lokalisering

Flera nämner att de inte vill att det ska byggas i området då området är mycket omtyckt och används av många. Några kommer med förslag på att det istället kan byggas öster om järnvägen med motiveringen att det inte är en del av Badelundaåsen, det är inte lika trångt och att ingen skog behöver skövlas. Andra förslag är att bygga i bland annat Tortuna, Orresta, Dingtuna, Lundby, Sevalle och Skerike.

Elevernas förslag

Utöver barnens kommentarer på de specifika frågorna ovan (som har bakats in i texten) kom även barnen med egna förslag på vad som skulle kunna byggas på platsen. De var överlag inte glada över att det planeras bostäder på platsen och tycker att pengarna borde läggas på något annat. Istället för att bygga bostäder kom de med förslag på annat som kan byggas. Några förslag var:

Förslag	Antal barn (totalt 50 barn)
Låt delar av skogen vara kvar	50
Lekpark	45
Större mataffär	45
En till skola upp till åk 9	40
Äventyrsbad som i Skultuna	25
Bibliotek	10
Fotbollsplan	20
Utegym	15
Bibliotek	10

Vad som händer nu – så jobbar vi framåt!

Vi har läst igenom alla kommentarer. Stort tack till alla som har deltagit! Det har gett oss en mycket ökad förståelse för området och hur det används. Vi på Västerås stad som jobbar med planeringen kommer ta med oss de kommentarer som har kommit in i det fortsatta arbetet med området.

Utifrån dialogen har vi fått en ökad förståelse för skogens betydelse för närboende och de aktiviteter som sker i dag i området. Vi ser att området är mycket omtyckt och att det används flitigt av invånare i olika åldrar och under alla årstider, vilket är något som vi kommer belysa extra mycket i det fortsatta arbetet. Vi kommer såklart även att ta med kommentarer som berör andra aspekter i det fortsatta arbetet. Kommentarer från den tidiga dialogen kommer att vara ett av flera underlag som vi tar med oss när vi jobbar vidare med planeringen för området. Vi tar nu fram ett första förslag för området där dialogen är ett av flera underlag som vi tittar på när vi tar fram förslaget. När vi har ett färdigt förslag kommer det att skickas på samråd, vilket betyder att man kan lämna synpunkter på planen.

Vi kan även se att barn använder området mycket, både på fritiden samt när de är på förskolan och i skolan. Här åker de pulka, bygger kojor och leker. Vid framtagandet av förslaget kommer vi därför även utgå från barnens perspektiv.